

# Munt slaan uit verzamelaars

Etterbeeks veilinghuis heeft Europese faam voor munten



Vader Jean en zoon Philippe Elsen: "Munten verzamelen is boeiend, omdat je iets heel concreets in handen hebt." © Saskia Vanderstichele

**ETTERBEEK** – Sinds 1975 is de nv Jean Elsen & Zonen op de Tervurenlaan het belangrijkste veilinghuis voor munten en penningen in de Benelux. Samen met zijn zonen Philippe en Olivier organiseert Jean Elsen om de drie maanden een openbare veiling. De familie Elsen is gespecialiseerd in antieke, oosterse, middeleeuwse en moderne munten.

Van onze medewerker  
**Matthias Vanheerentals**  
matthias.vanheerentals@bdw.be

Het veilinghuis Elsen organiseert vier veilingen per jaar. Op de laatste, in maart, ging de collectie onder

de hamer van een man die munten verzamelde van de middeleeuwen tot nu. Alle records werden toen verpulverd.

"We hadden een uiterst zeldzame munt die geslagen werd toen de aartshertogen Albrecht en Isabella

regeerden over de Zuidelijke Nederlanden. Onze voorzichtige schatting was vijftienduizend euro. Uiteindelijk heeft die munt dertienduizend euro opgebracht," zegt Olivier Elsen.

"Er zijn nog andere voorbeelden van zeer hoge opbrengsten. Bijvoorbeeld

een zilveren munt van Frans I Stefan, de echtgenoot van keizerin Maria Theresia. Die munt werd geslagen in Antwerpen. Onze schatting was 3.500 euro, maar hij ging voor 9.500 euro."

De familie Elsen heeft een echte fa-

milietraditie opgebouwd in het verkopen en veilen van munten. Verzamelaars die ermee willen stoppen, kunnen zich tot de familie wenden om hun verzameling te laten veilen. "Verzamelen is heel boeiend omdat je een concreet object in de handen hebt. Het is mooi en helemaal niet duur. Voor een paar honderd euro heb je al een zeer mooie munt. Mijn grootvader was al verzamelaar in munten en mijn vader heeft het veilinghuis opgericht," zegt Olivier Elsen nog.

"Belgie heeft om en bij de vijftig-



De eerste 'Belgische' munt draagt het embleem van een leeuw. © Jean Elsen & Zonen



Een zeldzame munt die geslagen werd toen Albrecht en Isabella regeerden over de Zuidelijke Nederlanden. © Jean Elsen & Zonen



Tijdens het Beleg van Brussel (1579-1580) werd deze noodmunt geslagen om de huursoldaten te betalen. © Jean Elsen & Zonen

rijke munten geslagen. "In de jaren 1560 kwamen de Nederlanden in opstand tegen Filips II, de koning van Spanje. Hij was onze wettige vorst, want hij had de gebieden geërfd van zijn vader, keizer Karel. Maar de harde onderdrukking van de protestanten en de opgelegde belastingen, die steeds hoger werden, brachten de bevolking van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in opstand. Filips heeft de troebelen op een bloedige manier onderdrukt. Zoal in vele steden bood de bevolking van Brussel gewapend weerstand en werd er geijverd voor zelfbestuur. Tijdens het Beleg van Brussel, van 1579 tot 1580, werden er tijdelijke noodmunten geslagen, vooral om onze huursoldaten te betalen in de strijd tegen het Spaanse bezetting. Alle burgers van Brussel werden toen opgeroepen om hun zilverwerk naar het Munthuis te brengen. Daar werd het gesmolten en uitgesneden tot vierkante plaatjes. Hoe zwaarder de munt, hoe meer waarde. De soldaten moesten op geregelde tijdstippen geld krijgen, anders kwamen ze zelf in opstand. Ze wisselden ook voortdurend van kamp."

"Uiteindelijk kon Brussel even stand houden tegen het Spaanse bezettingsleger. Vandaag kost een zeldzame zilveren noodmunt tussen 2.200 en 3.600 euro."

"Na de Spaanse overheersing gingen onze gewesten over naar de Oostenrijkse Habsburgers. Op het einde van de achttiende eeuw woedde er opnieuw een opstand tegen deze buitenlandse overheersers. In 1790 kwam het tot een *clash*. De Verenigde Belgische staten werden uitgeroepen. De eerste 'Belgische' munten zijn toen geslagen; ze droegen als embleem een leeuw met de legende *États Belges Unis*. Ook de munten tijdens de Brabantse Omwenteling zijn allemaal geslagen in Brussel. Sedert de oprichting van het Koninkrijk België worden alle munten in de hoofdstad geslagen," zegt Jean Elsen.

En wat is nu de bijzonderste munt die vader Elsen ooit in handen heeft gehad? "De spectaculairste was allesszins een dukaton van Albrecht en Isabella, in 1618 in goud geslagen in Antwerpen. De kwaliteit van de munt was buitengewoon prachtig. De munt wisselde uiteindelijk van eigenaar voor 59.000 euro."

Meer info op 02-734.63.56,  
numismatique@elsen.be of  
www.elsen.be

het